

Preek bij Mattheus 1:1-17

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Er was eens een dominee die deed de schriftlezing van vanmorgen als volgt:
Dit is de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham,
En toen verwekten ze elkaar tot en met vers 16. 😊
Dat is ook een manier om die saaie namenlijst door te komen.
Maar zo makkelijk maken we er ons vanmorgen niet vanaf.

Wat Mattheus vertelt deze hele namenlijst wel met een doel.
Wie stamboomonderzoek heeft gedaan,
Of iemand in de familie heeft die dat heeft gedaan, die weet:
Als je je stamboom gaat uitzoeken, dan ga je steeds verder... terug.
Terug in de tijd.
Verder in het verleden.
Wie was je opa, je opa's opa, je betovergrootopa, je bet-bet.... Enz.
Dat is een enorme ontdekking, hoever je kan komen en bij wie je dan uitkomt!
Maar deze namenlijst, daar moet ons dit aan opvallen:
Dat we lezen vanaf het begin, tot aan Jezus Christus.
Dus eigenlijk: de andere kant op.
Mattheus vertelt niet om dan uit te komen bij Abraham.
Maar hij vertelt hier om uit te komen bij Jezus!
Dat is zijn doel!
Het gaat hem niet om de geschiedenis maar om het heden:
Heden is u de Redder geboren!
Kijk maar,
Hij is de beloofde,
Degene die de belofte vervuld .
De belofte van God aan Abraham en aan David.

Wat had God dan beloofd?

Ten eerste aan Abraham: dat er uit hem een groot volk zou komen.

Allemaal nakomelingen.
Ontelbaar veel.
Zoveel als zandkorrels in de woestijn
En sterren aan de hemel.
En dan aan David: dat er een nakomeling van David voor eeuwig op de troon zal zitten.
En dat die troon nooit zal wankelen (2 Sam 7).
Een belofte zonder voorwaarden.
Sommige beloften hebben de voorwaarde dat wij ons ook aan het verbond houden.
Dat wij ons ook inzetten, ons aan Gods geboden houden.
Maar er zijn ook beloften die God - no matter what – zal vervullen.
Wat er ook gebeurt.
Zo'n belofte was dit ook: er zal ooit iemand zijn,
Die zo enorm lijkt op God zelf,
Die zo ongelooflijk Gods hart zal laten zien,
Iemand die verlossing en vrede zal brengen.
De joden noemen hem: de Gezalfde.
de Messias, dat betekent de Messias, gezalfde.
En wanneer werd iemand gezalfd?
Als diegene koning werd.
Dan werd je tot Koning gezalfd.
Het is dus iemand die de belangrijkste titel krijgt.
Koning.
En in het Oude Testament werden ook profeten en priesters gezalfd.
Mensen met de taak om namens God te spreken en dienst te doen.

En die gezalfde, de Messias, dat was iemand uit het joodse volk.
Waarom?
Omdat God dat beloofd heeft.
Omdat God dat volk uitgekozen heeft om mee te wandelen.
Hij wil aan hen laten zien wie Hij is.
Dat begon met Abraham.
En ging langs al die namen!
En zij moeten het dan doorvertellen, de wereld in.

De Messias komt, want beloofd is beloofd.
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Maar vallen we dan alsnog niet in slaap bij deze namenlijst?
Nou, ik wil er een drie dingen uitlichten:
De vrouwen – Jozef als vader – en de getallen.

(1) Ten eerste, wat opvalt, is dat er vrouwen in genoemd worden. dat moet ons opgevallen zijn want het kindernevendienstproject gaat erover.

Welke vrouwen zijn dat? Tamar, Rachab, Ruth en Maria.

Vier namen van vrouwen.

Laten we daar eerst naar kijken.

Want waarom worden deze vrouwen hier genoemd?

Omdat ze allemaal zondig waren, en Jezus gekomen is om genade te brengen voor zondaren?

Dat is zeker waar, maar het belangrijkste blijft toch, dat zij geen mannen zijn.

In die tijd ging de wereld gewoon over mannen.

Stambomen gaan daarom bijna altijd over mannen. Dat hangt samen met het erfrecht: hoe erft er? Dat ging via de man. Zo was dat geregeld en zo werkte het ook.

Maar hier staan vrouwen er gewoon tussen. Maria zal zingen, dat zij gering is in Gods ogen. Dat heeft ook te maken met haar vrouw-zijn.

Tamar is de vrouw die als hoer langs de kant van de weg gaat zitten om haar schoonvader te verleiden. Dat lukt en ze krijgt een kind van hem. Ze gaat tot het uiterste om moeder te worden.

Rachab is ook een hoer maar wat zij doet wordt door iedereen in Israël geroemd. Haar naam mag niet ontbreken in de familie van de man die met hoeren en tollenaars at.

Ruth is een buitenlandse vrouw, die haar leven in het teken zet van de zorg voor haar schoonmoeder.

God kan iedereen gebruiken voor Zijn doel. Mannen en vrouwen zet Hij in voor de kerk, voor het getuigenis van Zijn Redding. Mensen uit eigen

land, en mensen uit vreemde culturen. Mensen die door ons afgeschreven worden om hun zonden, en mensen die een voortreffelijk leven geleid hebben. Iedereen krijgt hier in deze lijst een plek. Denk dus niet te snel: ik ben maar zo of zo, ik kan niet zo goed studeren, of ik kan niet zo goed praten, of ik kan niet zo goed.... God schakelt ons allemaal in! Zijn werkwijze is één grote aaneenschakeling van mensen die zich naar Hem keren, en Zijn stem volgen.

Ja, zegt u er staat nog een 5^e vrouw in, Batseba. Maar haar NAAM staat er niet in. Wel de naam van haar man, Uria, en dat moet ook zo zijn. Want hoe zat dat ook alweer? Hij werd aan de kant gezet door koning David. Uria moest maar vooraan opgesteld worden in de oorlog, dan zou hij wel omkomen en dan kon David met Batseba ervandoor. En dat gebeurde ook. Maar Uria zal niet door God aan de kant gezet worden. Hier wordt zijn naam opgetekend. En bewaard. Uria wordt niet vergeten! Zie je hoe belangrijk het is dat je naam opgetekend is in God hand? dat je naam bij God bekend is? Dan zul je niet vergeten worden!

(2) Wat valt nog meer op?

Dat Jezus helemaal geen zoon is van Jozef.

Dat is vreemd!

Die hele stamboom, en dan komen we bij het belangrijkste moment, de overgang van Jozef, duidelijk iemand uit het geslacht van David, maar dan staat er dus niet: en Jozef verwekte Jezus!

Jozef, de man van Maria, en bij haar werd Jezus verwekt.

Hoe?

Door wie?

Staat er niet.

Niet via Jozef.

Is Jezus dan nog wel een zoon van David, zoon van Abraham? Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht, zingen we!

Toch hoort Jezus wel bij deze familie.

Anders zouden ze ook echt wel in Jezus' tijd meteen gezegd hebben:

Mattheus, wat je nu opschrijft is echte onzin.

Jezus hoorde niet bij Jozef's familie.

Je maakt het mooier dan het is.

Maar in Israël was het gewoon anders geregeld:

Het ging er namelijk om dat je wat betreft het erfrecht bij je vader hoorde.

Dat is niet altijd een biologische zaak.

Maar vooral: zoals je het afspreekt.

Wie heeft er recht op om je familielijn voort te zetten?

In vers 8, bij Joram, worden er zomaar drie generaties overgeslagen.

Die waren niet geschikt als zonen.

Een beetje zoals adoptie bij ons.

Daar komt nog bij dat Jezus via Maria wel een biologische link had met de familie van David.

Dat kun je lezen in Lucas 3, vers 23. Daar staat de stamboom van Maria.

En die komt ook uit bij David.

Dus via Maria en ook via het erfrechtstelsel ook via Jozef is Jezus familie van David.

Een heeeeeeele verre zoon van David.

Maria en Jozef moeten dus allebei naar Bethlehem, hun familiestad, de stad van David om zich in te laten schrijven.

De messias komt, want beloofd is beloofd,

God zal doen wat Hij heeft beloofd!

Hij houdt ook hier zijn belofte aan David,

Dat er een nakomeling van David op de troon zal zitten en dat die voor eeuwig zal regeren en die zijn troon nooit zal wankelen (2 Sam 7).

Nu, als laatste, wat valt er nog meer op?

(3) Die getallen van Mattheus, drie keer veertien. Wat bedoelt hij daar nou mee? Waarom schrijft het nu zo op, dat hij bij 3 keer veertien uitkomt? Er eerste veertien, is van Abraham tot en met David. Dan is een periode van bloei.

De tweede veertien namen, loopt van David tot en met Jechonja. Dat is een periode van neergang.

En dan komen we bij de laatste groep.

Heb u al geteld?
Het zijn er geen 14.
Het zijn 13 namen.
Vertelt Mattheus zich hier?
Maakt hij toch een fout?

Nee.. want Jezus heeft toch twee namen hier gekregen?
Jezus is, de Christus.
Dat is de veertiende naam.
Die we vinden, als we zelf tellen.
Daar moeten we uitkomen.
Dat Jezus de Christus is.
Want Christus betekent Messias.
Hij is de Gezalfde.
De rechtmatige koning op de troon.
Hij is de Heer,
Hij is de langverwachte.

Is dit een saai geslachtsregister?
Wel als je het leest als allemaal namen.
Niet als je weet wat het ons wil zeggen:

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
AMEN.

Van wie is Jezus nou de zoon?

Kijk wij weten dat Hij ontvangen is van de heilige Geest.