

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus,*

**I Jezus zegt het van ons**

Jezus spreekt ons vanmorgen met krachtige woorden aan:

Jullie zijn het zout van de aarde!

En ook: Jullie zijn het licht in de wereld!

Dat zijn twee dingen, zout en licht,

Waarvan je meteen denkt: dat zou Hij ook over zichzelf gezegd kunnen hebben.

Dat hij niet zei, jullie zijn het zout en licht,

Maar: Ik ben het zout van de aarde,

En het licht in de wereld!

En toch zegt hij dus vanmorgen iets totaal anders.

Niet: Ik ben het zout van de aarde of het licht van de wereld.

Maar jullie zijn het.

Het thema van deze morgen is : het woord is aan jou,

Nou, Jezus zegt dus grote dingen over ons, en dan wordt als het ware de microfoon zo in je handen geduwd:

Wat hebben wij te zeggen? Het woord is nu aan jou,

Jij bent zout en licht in deze wereld!

**II Als een opdracht?**

Maar, hoe hoort u die woorden?

Ik denk dat wij eigenlijk ze als eerste verkeerd horen.

Dat we in eerste instantie horen:

Jullie moeten het zout van de aarde zijn.

En: jullie moeten het licht van de wereld zijn.

Als een opdracht,

Een grote aansporing, wees het zout!

Wees het licht!

Werk daar maar hard aan!

Ga de wereld in, doe goede werken, offer jezelf op, geef wat je kunt, heb boven alles iedereen lief!

En nog meer van dat soort opdrachten.

En zo'n opdracht, tsja, dat wordt een last, toch?

Een grote zware last.

Zijn wij wel zout?

Wij zijn maar kleine kerkjes in een grote wereld!

Wij zijn maar weinig christenen tussen zoveel mensen die andere dingen geloven, of helemaal niks, of veel te veel.

Hebben wij nog wel invloed?

Kunnen wij de wereld wel smaak geven?

Is dat niet veel te veel gevraagd?

En als wij het dan niet genoeg zijn... wat blijft er dan eigenlijk van ons over?

Want dat zegt Jezus er zelf ook nog eens bij:

Zout dat zijn smaak verliest, dient nergens meer voor, het wordt weggegooid, en vertrapt.

Zijn wij, christenen hier, smakeloos en zou God ons dus niet willen weggoaien?

Ziet Hij ons als waardeloos?

Zijn wij een lamp die onder de korenmaat staat? Een korenmaat is een soort emmer, nou dat is dom zeg... aan zo'n lamp heb je niks, je ziet er niks van, waarom heb je hem nog.

De uitkomst van deze dienst is toch niet dat we straks tegen elkaar zeggen, goh, ja, we doen er toch eigenlijk weinig meer toe, laten we maar ophouden...

### **III Aangesproken door God**

Maar, wat bedoelt Jezus nou eigenlijk dan?

Jezus geeft geen opdracht!

Hij zegt het eenvoudig:

Jullie zijn het zout van de aarde.

Jullie zijn het licht van de wereld.

Zo is het gewoon.

Maar hoe zijn wij dat dan?

Hoe kan hij dat van ons zeggen?

Daarvoor kijken we even terug.  
Naar Mozes.  
Mozes gaat de berg op om met God te spreken.  
En daar zal Hij de Tien Geboden ontvangen,  
De leefregels voor Israël.  
Maar God zegt hier al tegen Mozes:  
Zeg tegen het volk,  
dat ze een heilig volk zijn.  
Een koninkrijk van priesters.

Niet omdat ze zich al zo goed gedragen.  
Niet omdat het zulke gelovige mensen zijn.  
In die woestijn wordt meer gemord dan elders.  
En straks zullen ze ook nog een gouden kalf maken en aanbidden.  
Niet omdat de mensen van Israël toen zulke lieve mensen waren!  
Maar ze zijn een heilig volk, omdat God het wil!  
Omdat Hij hen gekozen heeft!

En zo is het ook voor ons.  
Het is Gods genade die ons uitgekozen heeft.  
Die zegt: Je bent van Mij.  
Niet omdat je zo gelovig, goed, lief bent.  
Maar omdat Ik dat wil.

Dat geeft ontspanning!  
Je hoort bij God omdat Hij het wil.  
Je hoeft daar geen prestatie voor te leveren.  
Je hoeft daar niet een bepaald geloofsniveau voor te hebben.

Jullie zijn het licht van de wereld.  
Het zout van de aarde.  
Omdat jullie van Jezus zijn.  
Daarom ben je al anders.  
Omdat je niet meer van jezelf bent.

Omdat je aangesproken bent, en omdat de naam van God aan je verbonden is.  
De naam van Jezus,  
Die op een andere berg het nieuwe verbond heeft gesticht.  
Een berg waar een kruis op stond.  
En zo ons verbonden met Hem door leven en dood heen.

#### **IV Leef in verbondenheid met Jezus**

Als je daar uit leeft,  
Leef uit mijn verbond,  
Als je leeft met het weten dat je van Jezus bent,  
En niets je meer kan scheiden van de liefde van God,  
Dan ben je een ander mens geworden.  
Dat zul je ook doorgeven.  
Dat is geen last,  
Dat is vreugde.  
Evangelie: blijde boodschap!  
Dat je bij Jezus hoort.  
Hij heeft je aangenomen.

Dat is dus het enige dat wij moeten doen.  
Bij Jezus blijven.  
Blijf in Mij, zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok,  
Blijf ik mij en dan blijf ik in jullie.

Wanneer is het wel een last?  
Als je denkt dat je dat uit jezelf moet opbrengen.  
Als je allemaal bijzondere dingen moet doen.  
Als je je vreselijk in moet zetten.  
Als je denkt dat het van jou afhangt.  
Als je dat kruis vergeet, waar Jezus zegt: Het is volbracht.

Dan heeft het zou geen kracht meer.  
Dan staat er een lamp onder de korenmaat.  
Dan is er geen licht meer. Dan is het zwaar.

Gemeente, broeders en zusters,  
U bent het zout van de aarde en het licht van de wereld!  
Omdat u van Hem bent!  
Zout en licht zijn geen buitengewone dingen,  
Ze waren gewoon voor handen,  
Zeker in Israël,  
Een land waar de zon volop schijnt  
En waar de Dode Zee genoeg zout levert.  
Zout en licht zijn wel kostbare dingen,  
Want zonder zout en licht groeit er niks.  
Dat schreef een romeinse schrijver uit die tijd,  
Zout en licht,  
Dat zijn de nuttigste dingen als je iets wilt laten groeien.  
Hij schreef dat in een groot naslagwerk over de natuur.  
Naturalis Historia. Van Plinius.  
37 delen heeft het.  
Zout en licht laten zijn nuttig,

En zo is het ook met ons.  
Zo spreekt Jezus ons aan.  
Ik heb jullie nodig in de wereld.  
Als je dicht bij Mij blijft,  
Bij Mijn genade.

#### **IV Daden?**

Hoe zit het dan met die goede daden?  
Jullie moeten je licht laten schijnen voor de mensen,  
Opdat ze jullie goede daden zien.  
Moeten we dan toch niet iets goeds doen?  
De bijbel zegt het zo,  
Aan de vruchten herkent men de boom.  
Dat wil zeggen:  
Als je van Jezus bent,  
Dan komen er ook vruchten aan.  
Als je zelf weet, dat je met je fouten aanvaard bent,

Dan zul je ook de fouten van anderen kunnen aanvaarden.  
Als je weet dat Jezus mensen zonder voorwaarde liefheeft,  
Dan zul je dat ook kunnen overbrengen op anderen.  
Als je Jezus zijn vijanden hoort vergeven aan het kruis,  
Dan ontvang je moed en kracht om anderen te vergeven, hoe moeilijk ook.  
Dat zijn de daden die zout en licht brengen in de wereld.  
De meest nuttige dingen.

Blijf bij Jezus,  
Dan bewijzen jullie eer aan de Vader in de hemel.  
AMEN.