

# Preek bij Jozua 4 en Joh 6:4-15

---

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus,*

Hoe vertel je kinderen over Pasen?

Nou gewoon, je vertelt hun hoe het gegaan is.

Hoe Jezus naar Jeruzalem ging, het laatste avondmaal vierde, hoe hij toen bespot werd en vernederd en hoe de mensen riepen: kruisig Hem! En hoe ze Hem toen gekruisigd hebben, in het graf gelegd, en dat het daarna Paasmorgen werd.

Ja. Dan heb je over Pasen verteld.

Dan hebben ze de verhalen gehoord en die verhalen nemen ze mee voor de rest van hun leven!

Dat krijgen ze in hun rugzakje mee, en dat gaat er niet gauw meer uit.

Maar de lezingen van vandaag helpen ons nog om dit vertellen nog meer te vullen.

Ik dacht eerst, wat hebben deze twee bijbelgedeelten met elkaar te maken? het gaat toch over zulke verschillende dingen?

Maar volgens mij dit:

Dat we hieruit kunnen lezen hoe je Pasen aan de kinderen uitlegt.

En wie iets aan kinderen uit kan leggen, die heeft vaak het grootste deel begrepen.

In Jozua 4 en 5 gaat het over kinderen die vragen stellen.

Een kind dat zomaar kan vragen: waar gaan die stenen over hier? Waarom staan er hier bij de Jordaan 12 stenen ?

Nou dat was nou precies de bedoeling van die stenen, dat kinderen ernaar vragen.

Die 12 stenen staan hier niet zomaar toevallig, maar met een bedoeling, om jullie iets te leren.

We herinneren ons met deze stenen dat we door de Jordaan trokken, door de rivier. Maar niet zomaar, maar over droge bedding! Want God heeft de rivier

drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken. Een soort Mozes bij de Rode Zee in herhaling, nu het volk door de Jordaan.

Zo machtig is onze God!

Wat betekent Pasen?

Dat God machtig is om een weg te geven door iets wat voor mensen een scheiding is.

Dat was de Jordaan, een rivier waar je niet doorheen kon. Dan stond je voor het beloofde land. En je kon er niet naar binnen. Want dat water, daar kon je niet doorheen. Zwemmen konden toen maar weinig mensen.

Pasen, dat betekent, dat God machtiger is dan wat scheiding brengt, machtiger is dan wat ons tegenhoudt om het Beloofde land binnen te gaan.

dat leren we de kinderen! daar vertellen we ze over,  
dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus.

dat Jezus de dood is doorgedaan.

Dat Hij ons naar het beloofde land brengt, bij God.

Dat je dood niet het laatste is, maar een doorgaan naar God toe, droge bedding.

Zijn er dingen die kinderen kunnen helpen om daarnaar te vragen?

Dingen in je eigen huis, als je zelf kinderen hebt.

Of dingen in onze kerk?

Binnenin, of zichtbaar als je buiten loopt?

Best een mooie vraag!

Je wilt toch dat ze het oppikken, nieuwsgierig worden!

Waar zou je ze op wijzen?

En er is nog meer, want, bij het joodse paasfeest, Pesach, worden kinderen ook echt betrokken.

dat vieren de joden altijd zo: eerst wordt er in het huis alles wat gist bevat weggegooid. Brood dat gerezen is, waar dus gist in zit, wordt verzameld en weggegooid. De kinderen die spelen daar een rol in, die mogen stukjes brood verstoppen en het de ouders dan laten zoeken. Met een kaars wordt 's avonds het hele huis doorzocht. En als het huis dan schoon is, geen gist meer te vinden, dan begint de volgende avond de maaltijd. En dan vraagt er een kind:

waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Zo mooi dat dat kind alles in gang zet.

Maar dan is er nog dat andere verhaal.

Van een jongen met brood en vis.

Er is een menigte rondom Jezus en mensen krijgen honger.

Hoe moet dat?

Filippus weet het niet.

Met geld komen we er niet.

Maar Andres ziet een jongen.

Die heeft nog wel iets.

Veel te weinig.

Die jongen heeft nooit genoeg bij zich!

Daar kunnen we niet op teren met z'n allen.

Vijf broden en twee vissen.

Wat hebben we daaraan?

Andreas heeft het gezien, hij ziet die jongen, dat kind staan.

Maar hij ziet niet wat die jongen bij Jezus kan betekenen.

Hij ziet niet wat een kind dat bij Jezus in de buurt is, kan doen.

Het ontgaat hem wat er dan allemaal kan gebeuren.

Het ontgaat hem welke wereld er dan open kan gaan.

Als Jezus het kind laat delen.

Als Jezus het kind actief laat worden.

Als Jezus het kind ruimte geeft.

En als het kind ruimte krijgt!

Dat wordt er een wereld gewonnen.

En er komt brood en vis voor iedereen. Iedereen eet volop en er blijven 12 maanden over. Voor elke stam van Israël genoeg.

Wat is Pasen?

Dat Jezus leeft, ook vandaag de dag, en dat Hij mensen helpt om te delen. Dan is er genoeg voor iedereen.

Hij heeft het voorgedaan, dat delen,

Hij deelde Zijn lichaam en Hij doet dat nog steeds als aan de tafel van samen.

Die tafel, die staat in de kerk, vooraan,  
Zodat kinderen ook kunnen vragen:  
Waarom staat die tafel daar eigenlijk?  
Wat doet die hier, en waarom is die soms gedekt?

Dan nog even over manna. De Israëlieten kregen geen manna meer toen ze in het beloofde land waren. Dat was klaar. Ze konden eten van de opbrengsten van het land. Waarom liet Jezus niet gewoon manna regenen bij die menigte aan het meer van Galilea?

Dat zou wel een goede oplossing voor die honger geweest zijn toch?  
Maar het bijzondere is dat Jezus hier op een aardse manier voor eten zorgt.

Door een wonder,  
Maar zonder gebruik van het hemelse manna.  
Met spullen die al voor handen waren.  
Hij zorgt voor overvloed in het gewone leven,  
Wat merken wij daarvan?  
Niet alleen dat onze borden goed gevuld zijn, hopelijk.  
Maar ook:

Dat Jezus overvloed geeft.  
Midden in dit gewone aardse leven.  
Overvloed van wat?  
Van muziek misschien wel?  
Dat je met hart en ziel een lied kan zingen? Met een hart dat opgesprongen is?  
Of .... Overvloed van liefde?  
Dat je merkt, ik wil zo graag uitdelen want ik heb zoveel ontvangen!  
Of dat je merkt, overvloed van vergeving.  
Wat heb ik veel ontvangen, ik wil delen van die vergeving, en ik kan het ook uitdelen!  
Wat is dat genade, wat een overvloed, wat een zegen.

Wat is Pasen?

Hij heeft de dood overwonnen, houdt voor ons in de grensrivier het water tegen zodat we veilig naar de overkant kunnen.  
Maar is geloven alleen voor na je dood?  
Als we Pasen vieren, klinkt ook mee, dat Jezus nu leeft,

En dat Hij deelt van Zijn overvloed voor ons.  
Hij zorgt voor ons met overvloed van dagelijkse dingen in dit aardse leven.  
Dat Hij leeft, dat Hij ook vandaag voor ons zorgt,  
Niet alleen toen daar dat moment 2000 jaar geleden.  
Maar ook vandaag.

Wat vertel je kinderen?

Met de doop hebben we beloofd mee te helpen aan hun groei.  
Laten we iets zien van die overvloed van Jezus?  
Laat het niet alleen vertellen zijn.  
Laat hun vraag klinken.  
Laat je leven zo zijn dat er vragen oprijzen!  
Laat de gemeente zo zijn, dat kinderen vragen krijgen!  
In hoe we Jezus volgen,  
In hoe we met aardse schatten omgaan,  
Met geld, met geven, met liefde.

Er is hier wel een jongen, een kind,  
Met een vraag, met wat in zijn armen.  
Er is hier wel een kind,  
We hebben er zelfs meerdere,  
Wat hebben we daaraan?  
En wij... wij moeten leren die vragen te waarderen, te zien,  
Te koesteren.  
Als wij hen ruimte geven, hen helpen vragen te stellen,  
Dan zullen hun vragen ons bij de kern houden.  
Hun vragen zijn eye-openers,  
Ze houden ons bij Pasen,  
Ze houden ons bij het hart van Pasen.

AMEN.