

# Preek bij Kerstmorgen 2016

---

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus,*

Hebt u al gehoord van de actie lak aan?

Een jongen van 6 jaar heeft bij de actie Serious Request meegedaan.

Hij heet Tijn, en hij is zelf erg ziek,

En wil geld ophalen voor medisch onderzoek.

En nu heeft hij iets bedacht:

als je nou mee wilt doen, lak dan je nagels en laat zo zien dat je me ondersteunt.

Dus, Marco Borsato, dj Armin van Buuren, Geert Wilders, Jesse Klaver en nog veel meer mensen hebben hun nagels gelakt.

Heel Holland Lakt, wordt er al gezegd.

De actie heet dus lak aan.

Nu, waarom vertel ik dit nu in de preek?

Omdat hij iets doet, en mensen horen het, zien het, en doen mee.

Kijk, zo is het ook met wat we lezen vanmorgen.

Over het kerstfeest.

God heeft zijn goedheid laten zien en dat helpt ons om betere mensen te worden.

Het gaat dan over Jezus.

God heeft Jezus aan ons laten zien.

Maar niet zodat we een fijn feestje konden hebben 2000 jaar later,

Dat is wel heel fijn,

Maar het doel is: dat we MEE gaan doen,

Dat we net als Jezus gaan doen.

Want, zo schreef Johannes,

Jezus heeft goedheid gebracht.

En waarheid.  
Niet meer een wet, die kwam met Mozes.  
Tien Geboden waren dat.  
Maar met Jezus kwam er goedheid en waarheid.  
Uit Gods overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt!

Bij Jezus kun je dus denken aan iets heel overdadigs!  
Een geweldig kerstdiner!  
Een glas wijn dat tot de rand toe vol zit!  
Een kerstpakket tot de nok toe gevuld!  
Dan zit je goed want kerst is het feest van Gods goedheid.

Dat woordje goedheid komen we ook tegen bij de brief aan Titus.  
God heeft zijn goedheid laten zien,  
En die goedheid helpt ons om betere mensen te worden.

Kerstfeest vieren helpt ons dus om betere mensen te worden.  
Oja?  
Nou... daar zien we natuurlijk al wel iets van om ons heen.  
De actie Serieus Request bijvoorbeeld,  
Geweldig dat daar zoveel geld wordt ingezameld voor een goed doel.  
En dat er vanavond gekookt wordt voor daklozen die anders in een natte steeg moeten liggen.  
En dat er in verzorgingshuizen een koor komt zingen, zodat ouderen ook volop kerst kunnen vieren.  
Dan laten we ons wel echt van onze goede kant zien!

Kerst is een geweldig mooie tijd, en laten we daar niet cynisch over doen.  
Maar God steekt nog wel net een stukje dieper.  
En, Hij wil dat wij dat ook doen.

Want dat woordje 'goedheid' daar staat een woord dat ook genade betekent.  
In het latijn staat er: gratia.  
Dat is de goedheid van God die dus nog net een stukje dieper gaat.  
Genade.

Dat is goedheid in een bijzondere vorm.

Waar moet je dan aan denken?

Genade, dat is goedheid die niet een rekening bijhoudt.

Genade is goedheid die niet verwacht dat je iets terugdoet.

Genade betekent: je verdiende iets dat minder was dan je nu krijgt.

Je kreeg niet wat je verdiende.

Stel bijvoorbeeld dat je met je ouders hebt afgesproken dat je om 1 uur s'avonds thuis bent, en je komt om 1.30 uur binnen. Dan loop je kan op een preek van je vader of moeder. Maar als die dan voor genade kiest, dan zegt hij: *goed, je bent te laat, ik heb op je zitten wachten maar ik reken het je niet aan, ga maar gauw naar bed. Ik hoop dat je het niet nog een keer doet.*

Hoe lig je dan in je bed? Er is een kans dat je denkt: gaf dus niks, volgende keer kom ik nog later. Maar dan mis je de boodschap. De boodschap was niet: het is helemaal niet erg. Nee, je vader moest voor je opblijven, hij heeft zitten wachten, maar wil je er geen straf voor geven.

Bij genade is de rekening niet in balans.

Genade heeft dan ook niet te maken meer met wiskunde.

Jij doet dit, ik doe daarom dat. Precies evenveel. En anders staan we bij elkaar in de schuld.

Zo denken we wel heel vaak.

En vaak kan dat ook niet zoveel kwaad, zo draait de wereld nu eenmaal, zeker op je werk en in de economie.

Maar bij God werkt het dus wel anders.

En God zegt: die goedheid van Mij, die ik in Jezus laat zien, die moet je nadoen.

Doe daarin mee.

Sluit je aan bij de actie.

Hoe kunnen we dat dan in Jezus zien en hoe kunnen wij dat dan doen?

Ik zag het hier:

Misschien weet je wel dat president Obama een keer een lied heeft gezongen.

Hij zong Amazing Grace.

Dat betekent: verbazingwekkende genade.

Amazing grace.

En hij zong dat op een begrafenis van iemand die was neergeschoten in de kerk.

Een zwarte dominee werd daar begraven, neergeschoten door een blanke man tijdens de kerkdienst.

En Obama zegt erbij: "genade is de kracht die alles kan veranderen.

Als wij die kracht vinden, dan is alles mogelijk."

Kijk want dan komt er geen spiraal van geweld,

Dan komt er vergeving en verzoening.

O dat kost echt zoveel.

Denk maar eens aan de familie van die dominee.

Als je dan je woede niet omzet in daden, dan moet je echt iets wegslikken.

Voor die goedheid moet je enorm veel moeite doen.

Ik zie als, genade is in het latijn gratia.

Daar komt ons woordje 'gratis' vandaan.

Genade geef je dus gratis aan een ander.

Maar je betaalt zelf de prijs.

Zo was het ook bij God:

Gods goedheid is voor ons gratis.

Krijgen wij.

Maar het kost God wel iets!

Zijn Zoon.

Jezus Christus zal er voor aan het kruis hangen.

Kerst en Pasen zijn niet los verkrijgbaar.

Die grote goedheid,

Dat God zijn Zoon stuurde en mens liet worden,

Een mens die kon sterven,

Een mens die zijn leven kon geven,

Een mens die

Die gaf ons genade.

En nu vraagt God:

Doe je mee?

Wij zijn met goedheid overstelpt!  
We ontvangen zo zo zo veel!  
Dat kun je toch niet alleen bij jezelf houden?

Gods goedheid helpt ons om betere mensen te worden toch?  
Wij beseffen dat we leven van wat we gekregen hebben.  
Dat je ontvangt en niet terug kan betalen aan God.  
Dat je leven ontvangt, en gezondheid, en moed, vergeving, en Zijn nabijheid,  
En dat die rekening door Hemzelf betaald wordt.  
Die is te hoog, daar hebben wij niet genoeg voor te geven.  
Maar God overstelpt ons,  
In Jezus Christus.

Wanneer we dus genadig kunnen zijn, een uitzonderlijke goedheid aan een  
ander bewijzen,  
Dan geven we die goedheid van God door.  
Gratis voor iemand anders.

Misschien dat we ook makkelijker ontvangen kunnen.  
Dat je ook beseft: ik LEEF van wat ik ontvang.  
Iemand schreef eens: de hel is de plek waar mensen zeggen: "ik vraag niets van  
jou en jij ook niet van mij". Supereenzaam.  
Zo'n wereld is niet Gods wereld.  
In Gods wereld wordt je overstelpt met goedheid.  
Met genade.  
Doet u mee?  
Een kind als Tijn kan zovele mensen in beweging krijgen.  
Het kerstkind toch ook?!

AMEN.

