

Preek bij Lucas 2:1-20

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

I Ere zij God : engelenzang

Met Kerst ga je de kerk uit met het Ere zij God.

Dat is altijd het laatste lied.

Het Ere zij God.

Daar ga je de kerk mee uit, en het kerstfeest mee verder.

Ook vanavond.

Maar niet alleen omdat we het zingen,

Ook omdat de preek erover gaat.

Over het Ere zij God!

Dat is de engelenzang.

Zo wordt het wel genoemd.

Ere zij God is wat de engelen immers zongen in die kerstnacht 2000 jaar geleden.

Door de engelen gezongen in de kerstnacht,

Op de velden bij Bethlehem.

En u hoeft maar even omhoog te kijken vanavond

En dan zie je die engelen om je heen.

Gemaakt door allemaal kinderen op school.

Ja dat hadden die herders nou ook.

Opeens allemaal engelen om je heen die zingen.

De lucht was opeens gevuld met een groot leger, een enorme groep engelen,

Die komt zingen.

God komt prijzen:

Ere zij God!

Wat vreemd eigenlijk he, dat die engelen niet iets moois zingen over de stal, over Jozef en Maria en het kerstkindje.

Ze zingen helemaal geen geboortelied.

Ze vertellen niets, ze geven God de eer.

Waarom zingen zij nu dit? wat is hun bedoeling ermee?

II Eren =erkennen

Eer aan God in de hoogste hemel,

Aan Hem alle eer.

Als je God de eer geeft, dan richt je je op Hem.

Je kunt ook zeggen: je erkent Hem.

Het is wat een vader doet wanneer er een kind geboren is en het is niet wettelijk vastgelegd dat hij de vader is. De ouders zijn niet getrouwd, en dan erkent de vader het kind. Het is van mij.

Je geeft zo blijk van je diepe verbondenheid en die vader zegt: ik ga niet langs jou heen leven, jij hoort wezenlijk bij mij. Ik erken dat jij mijn kind bent.

Zo is het ook met dat erkennen van God: je erkent Hem en je zegt, ik ga niet langs U heen leven, u hoort wezenlijk bij mij.

Dat is dus iets dat wij mensen kunnen doen.

Of niet kunnen doen.

Dan eren wij God niet. of misschien ten dele.

Maar die engelen? Ja die kunnen God ook erkennen. Of niet. Eren, of niet. en dit leger engelen doet dat dus wel.

Eer aan God!

Hij heeft Zijn Zoon aan de wereld gegeven,

Hij heeft de Redder gebracht,

Hij heeft Zijn beloften vervuld,

Hij heeft een mens gegeven,

die Heer zal zijn, die Liefde zal laten zien, en Genade,

heel zijn levensweg lang.

Zo'n toebuigende daad van God is dat, dat Hij geëerd wordt.

En daarom wil je Hem erkennen.

Dat is waar het Kerst om te doen is: dat wij God erkennen.

Boven ons is zoveel meer dan wat luchtdeeltjes en dan planeten en dan veel zwart niks.

Boven ons is een hemel, die geopend wordt, en daar is God,
Zijn heerlijkheid en majesteit.

Daarom kwam Jezus,

Om ons God te laten zien, zodat wij Hem erkennen.

Niet meer zonder Hem willen leven.

Niet meer aan Hem voorbij leven.

III Herders: redder geboren

Aan God de eer!

Die herders hoorden dat gewoon tijdens hun nachtdienst.

Op hun werk.

Ze waren gewoon hun ding aan het doen.

We lezen niet dat de supergelovig waren, of net toevallig aan het bidden.

Ze waren niet net heel verdrietig of op zoek naar de zin van hun leven,

Dat God erkend wil worden, dat is Zijn verlangen.

Dat is wat Hem al die eeuwen al drijft.

Dat Hij met ons wil zijn.

God leeft niet voor zichzelf.

Hij wil vader zijn voor mensen.

Voor mensen die geslaagd zijn en mensen die aan de rand van het bestaan
leven.

Daarom is Jezus gekomen.

Als Redder.

Waar worden we dan van gered?

Van een heleboel.

[Misschien hangt het wel af van wie je bent en wat je verhaal is]

Maar van allemaal menselijke dingen:

Angst voor de dood, niet zonder de goedkeuring van anderen kunnen,

Een schuldgevoel,

Een groot verlangen naar liefde,

Een leeg gevoel,

Van duisternis en zinloosheid.

Waarom zouden we zulke verlangens niet serieus nemen?

Waarom zou er voor dingen die ons lichaam nodig heeft, van alles om ons heen te vinden zijn:

Eten, drinken, ontspanning, werk,...

Maar voor onze ziel niet?

We zijn een maatschappij die veel waarde hecht aan presteren, goede voorwaarden scheppen voor jezelf, financieel het goed voor elkaar hebben. En gelukkig krijgen we zo ook veel voor elkaar.

Maar onze ziel, krijgt die wel genoeg aandacht?

Waar moet je zijn voor troost, vergeving, liefde en genade?

Hoe leer je dat?

Ook de ziel van onze samenleving: dat ieder mens gezien wordt,

Niet als nummer, maar als iemand met een verhaal.

Hoe zorgen we daarvoor met elkaar als de wereld ook door moet draaien?

Wie zorgt ervoor dat geld niet alle macht krijgt?

Laten we niet te gauw zeggen dat de kerk dat allemaal wel biedt.

Maar ze oefent erin.

Steeds weer, elke zondag, om samen naar God te kijken en zo anders in het leven te leren staan.

Niet door de macht van het geld, of door met honger naar meer,

Maar met open handen, om te ontvangen,

Om Jezus na te volgen.

Zo oefent de kerk het vertrouwen in de wereld en in elkaar.

Is er iets dat we meer nodig hebben in deze tijd dan vertrouwen?!

De veelbesproken woorden van Jan Terlouw wijzen in die richting: vertrouw elkaar weer, mensen en politici, en vreemdelingen en wie anders is dan jijzelf!

IV Schrik of geloof?

Wat nu zo opvalt aan die herder is dit:

Wat deden die herders toen ze de engel zagen?

Allereerst: ze schrokken hevig!

In hun stille, eigen, geregelde wereld, kwam daar opeens een bericht van God!

Ja zo kan dat gaan,

Dat er iets van God op je weg, in je leven komt,

En je schrikt.

En je eerste reactie is: wegduiken.

Dit is niet waar.

Dit kan ik niet geloven.

We hebben toch de wetenschap, is er wel zoiets als God en een open hemel?

En dat Hij echt spreekt?

Een boodschap voor mij heeft?

Maar dan: die herders.

Als zij het Ere zij God horen, dan gaan ze.

Dan geven ze God het voordeel van de twijfel.

Dat is geloven ook vaak aan het begin, en steeds weer: dat je er toch voor gaat,
Ondanks je eigen ongelooft!

En die herders, die gaan ervoor: kijken of het waar is.

En als ze het Kerstkind gezien hebben, Redder en Heer, dan loven en prijzen ze
God ook.

Ze gaan meedoen met die engelen.

God loven en prijzen!

Ere zij God,

Dat is het doel van ons leven.

V Vrede op aarde

Die engelen zingen dan ook nog:

Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.

Vrede op aarde...

Dat blijkt maar telkens weer te groot.

Geen werkelijkheid.

Want mensen worden in Aleppo afgeslacht, in Berlijn kerstmarktgangers
doodgereden, kinderen aan de deur van hun huizen doodgeschoten.

En hoe vreselijk is het, dat die vrede niet bereikt wordt.

Dat we het niet kunnen.

Waarom zingen die engelen er nog van?

Jezus blijkt niet de simpele oplossing van alles te zijn.
Hij is wel de Redder, de Heer.
Maar God vraagt onze medewerking.
Hij brengt vrede, wanneer je samen met Hem bent.
Maar Hij doet het niet alleen, niet buiten ons om.
We moeten ernaar blijven verlangen, en ja, voor blijven vechten?

VI Welbehagen

Ere zij God in de hoge,
Vrede op aarde
“voor alle mensen die Hij liefheeft” lezen we dan.
Ja, dan kun je zomaar denken: dus wie in oorlog zitten, die heeft God niet lief.
Wat een vergissing.
Hoe kan de Schepper mensen maken en hen niet liefhebben?
In de mensen een welbehagen, zo zingen we het altijd.
Wat betekent dat dan?
Dat God mensen liefheeft.
Hij scheidt behagen in hen.

Dat God niet het kerst liet worden, omdat wij het zo goed gedaan hadden.
Omdat de mensen zo goed geloofden.
Omdat de mensen zo netjes leefden.
Kijk eens, jullie beloning, nu is het goed genoeg op orde, hier is Mijn Zoon, nu kan hij wel veilig komen.
Nee, God scheidt behagen in mensen,
Hij heeft hen lief.
En vrede komt er, samen met Jezus, omdat God ons is blijven zoeken en altijd zal blijven zoeken.
Hij heeft niet gedacht: ik ben klaar met die mensen.
Ze zoeken mij niet, ze verknallen de aarde, ze gaan als beesten met elkaar om, het is genoeg.
Zijn liefde blijft.

Goh, dominee het is kerst, wel een beetje zwaar vanavond hoor.
Gelukkig zijn er ook kinderen die door het lakken van hun nagels de goedheid
en vrede van God weer naar boven halen.
Die onze harten openen en ons een stap dichterbij wereldvrede brengen.

Ere zij God,
Vrede op aarde
En in de mensen een welbehagen.

Dat straks als laatste lied,
Het hoogste dat we kunnen zingen.
Als eerste lied kan het niet, we moeten daar met kerst uitkomen:
Bij het eren van God.
Want er is goed nieuws,
Deze nacht,
Een Redder geboren,
Jezus Christus, de Heer, ook voor jullie.
Als je je leven met Hem gaat, dan heb je de goede Herder aan je zijde.
Dan zul je nooit meer als schaap zonder Herder zijn.
Dan zul je steeds weer met hart en ziel kunnen zingen het Ere zij God.

AMEN.